

Formandens beretning – september 2020

Først og fremmest vil jeg glæde mig over, at der er nye fremmødte her i aften – det er vel nok en fornøjelse at se nye ansigter! – Og må det blive en vane, at så mange dukker op til årets vigtigste dag på vores skole! Husk at komme igen næste år – og tag en ven med.

Jeg vil lægge ud med at fortælle lidt om bestyrelsens arbejde i det forgangne år, som selvfølgelig i høj grad har været præget af corona siden marts. Skolen har hele tiden skulle arbejde med de forskellige – og løbende ændrede – retningslinjer.

Der har været fysiske udfordringer ift at have lokaler nok, så elever og lærere har kunnet holde den påkrævede afstand, der har været udfordringer med etableringen af online-undervisning for de ældste elever, og der har været massive udfordringer i forhold til at få planlagt og udført den rengøring, der er nødvendig. Hele skolen har selvfølgelig været meget præget af de mange omvæltninger og de nye opgaver, men med tiden har de fleste fundet sig til rette i de nye måder, tingene bliver gjort på.

Bestyrelsen har ikke været praktisk involveret, men vi har forsøgt at bakke skolens ledelse og personale op i deres daglige arbejde.

Der var også et dagligliv inden corona, selvom det virker som meget længe siden nu. Coronaen har ikke alene fyldt meget, den har også gjort at alting blev set i et særligt lys.

I tiden mellem efterårsferien og juleferien havde vi i bestyrelsen en demokratisk øvelse, der udspillede sig sammen med ældste hovedgruppe. De havde et ønske om at kunne gå i Føtex i pauserne og det fik de lov til under visse forudsætninger. De kunne imidlertid ikke honorere de stillede krav, så ordningen måtte afbrydes. Ældste lavede en indstilling til bestyrelsen, hvorefter 2 repræsentanter deltog på et bestyrelsesmøde og fremførte deres synspunkter. Måske fik de ikke alle deres ønsker opfyldt, men de lærte forhåbentlig noget om en demokratisk proces og at demokrati betyder ret til at forsøge at ændre på det bestående, men det betyder også, at flertallet bestemmer, at der ofte er modkrav og at man skal have alle i ed, hvis beslutningen skal fungere efter hensigten.

Jeg nævner dette, fordi det som sag er et eksempel på, hvordan det praktiske demokrati fungerer her på skolen. Hvis man har en sag, må man gå ad de dertil indrettede kanaler, man må overveje sagen nøje og indhente relevante oplysninger. Det gælder os alle sammen – også vi forældre. Vi kan ikke ændre noget ved vores blotte utilfredshed. Vi må komme med alternativer og vi må indstille os på en lidt længere demokratisk proces, før vi måske endda ender præcis der, hvor vi startede – fordi der alligevel var flertal for det. Sådan er demokratiet også.

Vi har i bestyrelsen stor respekt for den tid I forældre bruger i sammenhæng med skolen. Derfor besluttede vi at arbejde med at højne kvaliteten af de forældremøder, vi så gerne vil have, I kommer til. I samarbejde med lærerne har vi prøvet at lave en liste over ting, der er relevante at

drøfte i det unikke rum, hvor hele klassens forældre er samlede. Vi vil gerne have, at både forældre og lærere går fra forældremøderne med en oplevelse af, at det var godt, de kom!

Vi arbejder stadig på sagen, og det kommer også til at være et fokusområde i dette skoleår

I samme boldgade er vores fokus på forældreinvolvering.

I gamle dage var der arbejdslørdage og forældrerengøring her på skolen. Af vidt forskellige årsager er begge dele nu afskaffet, men vi vil bare meget gerne have alt muligt godt ud af at have så mange mennesker med hver deres kompetenceområde tilknyttet skolen. Med andre ord – vi vil gerne udnytte jer på det groveste!

Vi vil gerne have, at I byder jer til, når der er brug for det og I må også meget gerne selv tage initiativer, hvis I oplever et behov for noget bestemt. I kan altid kontakte enten Birthe eller et hvilket som helst medlem af bestyrelsen i den henseende.

Med de ord vil jeg igen sige: tak fordi I kom - og tak for endnu et år på Vejle Friskole. Et år, der har været temmelig udfordrende og her på falderebet vil jeg tillade mig noget så utraditionelt som at håbe på et lidt mere kedeligt skoleår i år.

Tak!